

Elsted før og nu

Skolen - før:

Skoleloven fra 1739:

I 1739 udsendte Christian d. 6. den første forordning om skolerne på landet. Degnene fik pligt til at undervise i dansk, Kristendom, skrivning og regning. De sidste to fag dog kun hvis forældrene betalte for det.



Den første Elsted skole blev bygget i 1741 ved det østre kirkedige neden for Elsted kirke. Den første lærer i Elsted var Elsted-husmand Knud Sørensen Kroer, der blev ansat for at være en meget klog og retskaffen mand med sind og sans for omgang med børn.



Den tredje Elsted skole blev bygget i 1860, efter at man i Elev besluttede, at man ville have sin egen skole. Bygningen er i dag beboelse ved Nordre Dyrehospital. Lærer Kofoed, der blev antaget i 1832, fulgte skolen, og ved hans død i 1872 blev lærer Steensgaard ansat. I 1904 blev lærer Kristensen ansat.



Den anden Elsted skole i 1816 blev skolen nabo til præstegården. Flytningen skete for at opfylde 1814-lovens krav om, at ingen børn måtte have længere vej mellem skole og hjem end 1/4 mil (knap 2 km). Elev og Lystrup kom med i et skolefællesskab, hvor alle skolebørnene året igennem, uanset vejr og vind, måtte vandre fra skoledistriktets tre byer og ud i det åbne landskab for at nå frem til den afsides beliggende skole.



Den fjerde Elsted skole er i dag beboerhus. Byggeriet ved stationen og Bygaden gav et større børnetal til skolen, og en ny skole kom på tegnebrættet. Den blev opført i 1909, hvor Elsted Søndergaard tidligere lå, og indviet den 9. januar 1910. Sognerådsformand Rasmus Nielsen afgav jorden til skolebyggeriet. Skolen var nu med lærerinde og gymnastiskal. Skolens dejlige lokaler gav ikke kun børnene bedre vilkår. Skolen også blev brugt til møder, aftenskole og idræt.

Den seminarieuddannede lærer på den nye skole ved præstegården hed Christian Frederichsen. Til skolen hørte plads til 2 køer og 6 får, og lærerens len bestod i stor udstrækning af naturaller. Skolen kunne derfor i 1860 sælges som landbrug og fik navnet Skovgaard. De fleste materialer til skolebyggeriet i 1816 blev leveret af ejeren på Skaarupgaard. De var fra en nedrevet lade. Skovgaards jorder blev senere udstykket til Elleparken, og gården brændte i 1967.



Skolebillede fra ca. 1942



Klassebillede af 3. klasse (de store elever) 1951



Klassebillede af 4. og 5. Årgang 1956



Elsted skoles lærere:

1741-1816 På kirkepladsen neden for Elsted kirke
2-klasset skole.
1741-1783 Skoleholder Knud Sørensen Kroer
1783-1816 Skoleholder Niels Knudsen

1816-1860 Ved præstegården på Ørnstrupvej
2-klasset skole
1816-1824 enelærer Christian Frederichsen
1824-1824 enelærer Stilling
1824-1832 enelærer Fischer
1832-1860 enelærer B. Kofoed

1860-1909 Elsted Byvej 12 (Nordre Dyrehospital),
2-klasset skole
1860-1872 enelærer B. Kofoed
1872-1904 enelærer Mads Nicolai Carl Steensgaard
1904-1909 enelærer Behrend Kristensen.

1910-1974 Elsted Skolevej 4 (Elsted-Lystrup Beboerhus)
3-klasset skole 1910-1955 og 7-klasset 1964.
1910-1943 førstelærer Behrend Kristensen
1910-1912 Frk. Johanne Jensen
1912-1918 Frk. Urup
1918-1946 Lærerinde Amalie Pedersen.
1943-1974 førstelærer Niels Thordahl Ladefoged.



Lærer Steensgaard

Elsted før og nu

Skolen - nu:

Den femte skole i Elsted er den nuværende. Den er bygget i 1970 som nabo til den gamle skole. I 1974 var der 1100 elever i sognet. Der var stor tilflytning til området, ikke mindst til Elstedhøj, og det var en fordobling af elevtallet på kun 3 år, så Århus kommune valgte at dele skoledistriktet i 2, så Lystrup fik sin egen skole. Man valgte i øvrigt at bygge Lystrup skole lige syd for Elstedgård, så begge skoler ligger i det gamle Elsted sogn.



Mette Søberg, skoleleder siden 2011, fokuserer på engagement, god trivsel og faglighed.



Erik Heides Hane på sokkel er Elsted skoles logo.



I 2006 blev der gennemført en større modernisering. Legepladserne fik nyt og mere udfordrende inventar, og inde blev de gamle tavler skiftet ud med smart-boards. Herunder er fysiklærer Poul Kårup ved at undervise 9.z. i teorien om pH-værdier.



800 glade elever med deres 54 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 30 skolepædagoger i efteråret 2012



Et "tidstypisk" udsnit af personalet fra 1976. Lærere: Finn Bærendorf, Birger Christiansen, Karen Møller, Else Marie Egesbjerg, Jørn Fredbø, Jens Nygaard, Erling Melbye, Peter Voss Hansen. Ledelsen: Erik Rødbro og Erik Mouritzen. Jens Nygaard blev senere formand for Århus Lærertforening og skoledirektor ved Århus kommunale Skolevæsen.



Udpluk fra Elsted skoles værdigrundlag (2008):

- "Vi er en skole med rum omkring os. Vi står ved det, vi gør og det, vi siger".
- På Elsted skole ser vi mangfoldighed som en ressource. Forskellighed ses som en styrke, der er medvirkende til at udvikle forståelse af ligestilling samt accept af vilkårene i et globaliseret samfund.
- Det er værdifuldt, at forældrene får indflydelse på undervisningen og børnenes hverdag gennem de eksisterende demokratiske organer, råd og udvalg, som eksisterer på skolen.
- På Elsted Skole er arbejdet præget af stort fagligt engagement, fleksibilitet og arbejds-glæde.
- Fokus er på nysgerrighed som inspirerende drivkraft til læring og udvikling.
- Vi har et resourcesyn og tager afsæt i det, som fungerer.



Lene Lykke-Olesen var skoleleder fra 1991 til 2011. Hun efterfulgte Erik Mouritzen (1974-1991).